

Ονομάζομαι Ρεντζέλος Δημήτρης, είμαι φιλόλογος, διορίστηκα στην Τήλο Δωδεκανήσου το 1985 και διδάσκω στο 1<sup>ο</sup> Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών – Γεννάδειο από το 1998. Τα μαθήματα που κυρίως διδάσκω είναι Φιλοσοφία, Ιστορία και Λογοτεχνία. Αξιοποιώ βιωματικές και διαλογικές τεχνικές διδασκαλίας με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών μου στη μαθησιακή διαδικασία. Θεωρώ σημαντική τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και για τον λόγο αυτό επιδιώκω παλαιοί μαθητές του σχολείου να μην χάνουν την επαφή τους με αυτό, εφόσον το επιθυμούν, και να προσφέρουν ό,τι ο καθένας μπορεί. Συχνά στο μάθημα της φιλοσοφίας έρχονται πρώην μαθητές και συζητούν φιλοσοφικά ζητήματα στην τάξη (τον περασμένο Οκτώβρη ο πρώην μαθητής Φούφας Νικόλαος, διδάκτωρ της Σορβόνης, συμμετέχε σε μια τέτοια δραστηριότητα). Ένας άλλος μαθητής, ο Σωτηριάδης Μίλτος, απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου, σκηνοθέτης και συνιδιοκτήτης του θεάτρου του Νέου Κόσμου, οργάνωσε θεατρικό εργαστήρι στο σχολείο κατά το έτος 2010-2011 και προτίθεται να κάνει το ίδιο και φέτος. Φέτος μαζί με άλλους συναδέλφους οργανώνουμε διαθεματική ερευνητική εργασία με θέμα: «ο δρόμος του ελαφιού: από την Πάρνηθα στην Ελευσίνα», που έχει ως κύριο στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τις φυσικές ομορφιές της πόλης τους και να ξεφύγουν από το στενό πλαίσιο της σχολικής τάξης. Συμμετέχω επίσης κάθε χρόνο σε πρακτική άσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργάζομαι με θεατρικούς συντελεστές. Ξεχωριστή θεωρώ τη συνεργασία μου με την καθηγήτρια κ. Σληράκη του Ιστορικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών τα έτη 2003-2005. Τα τελευταία 20 χρόνια συμμετέχω στις Πανελλήνιες εξετάσεις ως βαθμολογητής και ως επόπτης στο μάθημα της Λογοτεχνίας.